



**01**  
jul 2016

## New York: Nathan's Famous Coney Island

Skribent: **Sofie Wennerstein**

Att lämna Manhattan för Coney Island när solen skiner.

För mig kommer alltid New York vara speciellt för att jag och min man gifte oss där i september 2013. Och New York känns varje gång lite som att komma hem. Men min generella USA-kärlek är lika stor. Jag har svårt att välja - New York, Washington D.C., Miami, Orlando, San Francisco, LA och till och med Des Moines och Minneapolis? Allra mest är jag kanske en California-tjej. Det är den speciella energin, känslan och dofterna som jag älskar mest i USA.

Men just New York-kärleken delar jag med många. Att lämna Manhattan alltför långa stunder kan ta emot men timmes-färden till Coney Island är värt det, särskilt när solen skiner.



Nathan's Famous är en amerikansk kedja av snabbmatsrestauranger som specialiserat sig på korv. Men ursprungs-Nathan's finns i hörnet av Surf och Stillwell Avenue på Coney Island i Brooklyn där den funnits sedan 1916. Det är inte mat i toppklass men jag tycker i alla fall att det är ett kul och härligt, typiskt amerikanskt inslag på resan! Nyligen firades 100-års jubileum och för den som råkade vara på plats kunde, förutom att delta i festligheter på Coney Island, även koka korv för ursprungspriset 5 cents.





Prova en corn dog, bacon ranch fries eller en klassisk beef hot dog!



Öppet 365 dagar om året och har sedan 1916 endast haft stängt i samband med orkanen Sandy 2011 och efter en brand 2012 (källa). Adress och karta: 1310 Surf Ave, Brooklyn, NY 11224 Subway: D, F, N, Q-train Coney Island-Stillwell Ave